



16 januari 2022

Heilig Avondmaal

Bericht van verbondenheid met de Protestantse gemeente Appelscha

Week voor het gebed om de eenheid van Christenen

Kerkdienst (alleen digitaal te volgen)

Aanvang dienst: 09.30 uur
Voorganger: ds. W. Baas
ouderling: mw. G. de Boer
diaken: mw. A. Groen
organist: F. Tjallingii
lector: mw. T. Vogelzang
kosters: mw. P. Oosterloo
mw. W. van Nieuwenhoven
bloemendienst: mw. W. Bruijnzeels
beamerteam: mw. H. Klein en mw. T. Profijt
medew. zanggroep: aantal gemeenteleden

Intochtslied: NLB Lied 287: 1

Lezingen: Johannes 15

U kunt de dienst via internet volgen, dan kan dat via de link

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-Prottestantse-Gemeente-Appelscha>

De liturgie van de dienst is te vinden aan het eind van dit Bericht van Verbondenheid.

Collecten



1^e collecte:

Diaconie – Voedselbank

(op reknr. Diaconie, (op reknr. NL62 RABO 0149 0647 56 t.n.v. Diaconie PG Appelscha. Bij omschrijving: doel/bestemming van de collecte of gift vermelden).

2^e collecte:

Kerkbeheer

(op reknr. Kerkrentmeesters: NL71 RABO 0303503920 t.n.v. CVK Prot.Gem.Appelscha)

U kunt ook aan de collectes geven door deze QR code te scannen



of via deze betaallink:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pkna ppelscha>

Helaas kunnen we niet meer bij de kerkdiensten aanwezig zijn. En dus kan er na de dienst dan ook geen geld meer aan de collectes worden gegeven. Door de QR code te scannen of de betaallink aan te klikken, via de PG Appelscha app kunt u wel aan de collectes geven.

Berichten van verbondenheid

Onze aandacht gaat uit naar:

- de kinderen -Sjaak, Herre, Tineke en Thea – Jongbloed en de kleinkinderen.

Vrijdagmorgen zijn we samen om nog eens -vol dankbaarheid- door haar levensboek heen te bladeren.

Anderhalf jaar geleden overleed pappa Jongbloed.

Medio december kreeg mamma en oma Jannie Jongbloed – Kampen te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Een hele schrik. Maar misschien vermoeden we ook wel iets.

Nu we zo nog even door haar levensboek heen bladerden is uit de Bron van Liefde rijkelijk de zorg en liefde naar ons toegestroomd. Woorden als liefde, zorg, belangstellend, betrokken, zorgzaam en zoveel meer. Alle reden om dankbaar haar levensboek te sluiten. Om al die fijne dingen in onze verhalen mee te nemen en ze te verweven met onze levens.

Teneinde te bewaren en door te geven wat jouw mamma zo jouw mamma maakte. Liefdevol en kostbaar.

Correspondentieadres:

Langekamp 34, 8431 PR Oosterwolde.

- gezin Wiebe, Geke en René de Klein (Klokhuisweg 16, Langedijke).

De afgelopen maanden stonden hun namen regelmatig op deze plek te lezen. Ze waren altijd hoopvol voor de toekomst. Zo lang de dokter het ziet zitten dan hebben wij ook alle reden om te hopen en er voor te gaan.

Deze week gaf de behandelend arts aan dat verder behandelen het misschien wel eerder slechter maakt dan beter. Dat is een hele schrik. Ook al zat het altijd al in je achterhoofd. Maar je houdt vast aan de open deur. Totdat de dokter die deur dicht doet. Nu eerst tijd om je te realiseren wat dit inhoudt. Daarna doen wat je zelf wilt doen of moet doen.

Aanloop wordt zeker op prijs gesteld. Maar graag een belletje vooraf. Dan kan er goed met de beschikbare energie gehandeld worden.

- familie Ali en Henk Holwerda (Hoppesteegde 9, 8426 CE)

Zo rond de jaarwisseling was Henk thuis. Dat was erg fijn. Tegelijk was het spannend. Henk was wel vaker thuis geweest en zo maar weer met toeters en bellen richting WZA. Op 4 januari een scan en gelukkig nog steeds thuis. Tot deze vrijdag. Nu weer met loeiende sirene naar het WZA. Het blijft al zo lang spannend. Je zou zo graag dat er ingegrepen kan worden om de spanning weg te nemen. Maar ... we wachten af.

Adressen:

Van **zr. Clevering** is het adres: De Stoeke, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega.

Het adres van **Joke van den Hoven** is Anholt, Paul Krügerstraat 1, 9401 AG Assen. De afdeling is: Enkmarke, kamer 1. En het adres van **Gerrit Heida** ((Van Emstweg 14) is wel bekend.

- Zr. Van Zanden (Van Emstweg 52)

Inmiddels is ze al weer een weekje thuis. Ik heb dit nog even een weekje stil gehouden. Eerst moet er zoveel geregeld worden. Zoveel telefoontjes. Dat je eerst even blij bent met de rust.

Woensdagmorgen zocht ik haar op. Natuurlijk is bezoek fijn. Maar eerst even een belletje of het past. Zodat de rust een beetje gewaarborgd blijft.

- Familie Harten (Alle Wytzes 34, 8426 CX)

Deze week belde Hermijntje en vertelde dat Henk gevallen is. De arm gekneusd. Dat is erg vervelend. Want nu ligt het revalideren in Assen ook een paar weken stil. Het is wat het is. En toch ... heel vervelend.

Deze week was ik in een ander dorp aan de praat om samen een dienst voor te bereiden. **Vertrouwen**. We lazen Psalm 46. In deze Psalm:

¹² De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.

We vertrouwen elkaar toe aan Immanuel.

Bij de dienst van vandaag

Vandaag een lege kerk. Een zanggroepje neemt een deel van de samenzang voor haar rekening.

Vandaag vieren we ook het Avondmaal. Het Avondmaal verbindt ons dwars door de muren van ons eigen huis heen met onze Heer en elkaar.

En wanneer mogen we weer in de Kerk?

We wachten vanavond eerst de persconferentie af. We wachten de versoepelingen rustig af. We delen in de zorgen van al die ondernemers die inmiddels diep en diep in de schulden zitten. Misschien houden we ons hart ook wel een beetje vast. De ons omringende landen mogen veel meer dan wij. In België draaien winkels dikke omzetten en de ondernemers hier zitten op zwart zaad. Dat frustrert en maakt boos.

In het Nederlands Dagblad lees ik deze vrijdag:

Het kabinet probeert een opstand te voorkomen, dus gaat Nederland weer (een beetje) open

Met winkelen op afspraak, versoepelingen voor de sportsector en de kappers en het heropenen van het mbo en hoger onderwijs hoopt het kabinet de groeiende onrust over de harde lockdown te beteugelen. Of dat genoeg zal zijn? 'Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden.'

Deze vrijdagavond eerst het woord aan de premier Rutte en de nieuwe minister Kuipers.

In de komende week ontvangen we dan van onze classisdominee Wim Beekman wel weer de uitwerking voor ons als kerk.

Laten we vooral het geduld en de rust bewaren.

2022

Actie Kerkbalans



Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de periode van 15 januari tot en met 29 januari 2022 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij u gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.

Als u heeft aangegeven digitaal toe te zeggen, heeft u deze week een e-mail ontvangen met nadere informatie over de Actie Kerkbalans. En in de week van 17 januari a.s. ontvangt u een e-mail met daarin een link om uw toezegging te kunnen doen.

De enveloppen met het toezeggingsformulier worden in de week van 17 januari a.s. bezorgd.

Om de contactmomenten van de vrijwilligers in deze corona-tijd zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u, als u de mogelijkheid heeft, de antwoordenvolp in de brievenbus te doen bij de vrijwilliger, die bij u de Actie Kerkbalans envelop heeft gebracht.

Lukt dit niet, dan zal de vrijwilliger de antwoordenvolp bij u ophalen.

Vrijwillige bijdrage

De bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn ca. 75% van de totale inkomsten en zijn dan ook voor onze kerk van groot belang. De bijdragen aan de Actie Kerkbalans zijn vrijwillige bijdragen.

Wij kunnen er echter niet zonder als wij een actieve kerkgemeenschap willen zijn midden in onze lokale samenleving.

GEEF SLIM – Uw bijdrage als gift

De bijdragen aan onze kerk komen in aanmerking voor belastingaftrek. De hoogte daarvan is afhankelijk van het belastbaar inkomen.

Een periodieke gift (voor minimaal 5 jaar) is zelfs geheel aftrekbaar.

Meer informatie leest u op onze website

www.pkn-appelscha.nl.

Klik op het item "ANBI" en "Actie Kerkbalans".

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met

Arjen Tjalsma, tel. 431789

of per e-mail:

bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl.



Helaas kan de Passageavond voor a.s. dinsdag 18 januari **niet** doorgaan.

KERKKLANKEN

Protestantse Kerk



Geloof – Hoop – Liefde

Kopij voor het volgende nummer van Kerkklinken kan tot en met dinsdag 18 januari a.s. 's avonds vóór 19.00 uur worden ingediend bij het volgende adres:

redactiekerkklinken@pkn-appelscha.nl

of bij:

Hieke Klein, Anne Vondelingstraat 49

Wilt u in beeld?



Wilt u niet in beeld? Laat het ons weten!

In de gemeenteavond op 11-10-21 is de nieuwe website gepresenteerd. Eigenlijk onze etalage naar binnen en naar buiten. Dan is het ook leuk om te kunnen laten zien wat we zoal doen in en rond de kerk. De privacywetgeving schrijft echter voor dat we geen foto's mogen plaatsen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn zonder hun toestemming. Om bij elke foto steeds toestemming te moeten vragen is geen doen. Daarom de vraag aan u / jou: Als er een foto is waar u / jij op staat – vindt u het dan een bezwaar als deze wordt gepubliceerd in onze kerkelijke media? Als u hier bezwaar tegen hebt dan graag even een bericht naar scriba@pkn-appelscha.nl. Een briefje in de brievenbus kan natuurlijk ook.

Als we voor 01-03-22 niets horen, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft.

Wilt u niet in beeld bij Kerk TV? Vraag de gastvrouw naar een plek waar u niet in beeld komt.

Deze week de week voor het gebed om de eenheid van Christenen

Zo door het hele jaar heen zijn er een paar van die bijzondere momenten waar de verschillende denominaties samen optrekken. Nu weet ik eigenlijk helemaal niet of het ons bezig houdt? Of dat het ons onverschillig laat?

Op de eerste vrijdag van de maand maart is er een Wereldgebedsdag. Vertegenwoordigers uit één land maken een liturgie voor 157 andere landen. Met de rondgang van de zon worden de prachtige voorbereide woorden gelezen, overdacht en gezongen. Heel bijzonder om zo één te zijn!

Wie een beetje thuis is in de Bijbel kent het Hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Hier bidt onze Heer "opdat zij allen één zijn". En Paulus zou later in één van zijn brieven schrijven dat "in Christus geen slaaf of vrije, geen Jood of Griek, geen man of vrouw meer is".

Dat de PKN in 2004 tot stand kwam, kunnen we ons misschien nog wel herinneren. Onder nieuwe afsplitsingen besloten drie verschillende kerkkleuren samen als één verder te gaan. Een historisch moment. Anderen zeggen nog steeds dat het de grootste fout is die we gemaakt hebben: "We hebben onze eigendommen weggegeven".

Wie de ontwikkelingen in de verschillende kerkelijke bewegingen een beetje bijhoudt, weet dat de positie van de vrouw nog steeds – in bepaalde kringen- in het geding is. Mag een vrouw wel of niet diaken, ouderling of Dienaar des Woords zijn?

Veranderingen vragen veel van ons geduld.

Toen het orgel werd ingevoerd, haakten mensen af.

Toen de gospelgroepen lawaai mochten maken in de kerkdiensten, haakten mensen af.

Toen doopleden ook Brood en Wijn mochten ontvangen, haakten mensen af.

Toen de Psalmen niet langer op hele noten gezongen werden, haakten mensen af.

Toen ook Gezangen of de liederen uit het Nieuwe Liedboek werden gezongen, haakten mensen af.

Toen de mensen hun handen in de lucht gingen zwaaien tijdens het zingen, haakten mensen af.

Toen het erg Evangelische werd, haakten mensen af.

Op allerlei terreinen stemmen mensen met de voeten en uit onvrede blijven ze weg.

Nu breekt er deze zondag een week van gebed voor de eenheid van Christenen.

Als je je zelf een Ajaxied noemt, dan draag je er zorg voor dat de reputatie van jouw cluppie zuiver blijft. Als je wild enthousiast bent van de voetbalploeg in Appelscha dan zorg je voor een goede reputatie van jouw cluppie.

En zo is het met de naam **CHRISTEN** denk ik ook. Als je je bekleed met de naam van Christus dan draag je ook zorg voor een goeie reputatie.

Dan denk ik -in mijn kinderlijke onnozelheid- altijd nog dat wij "mensen van Jezus" de vrede moeten bewaren. Als ik gast ben in St. Adelbert Abdij in Egmond-Binnen dan bezoek ik alle diensten. Als de Eucharistie gevierd wordt om 12.30 uur dan ga ik naar voren. Ik open mijn handen als een kommetje en ontvang de hostie. Ik krijg het "Lichaam van Christus" toegefluiserd. En eerbiedig antwoord ik "Amen". En overweeg in mij zelf de vreugde dat we in Christus één zijn. Ik zwijg in mij zelf. Ik vind op dat moment even niks waar dan ook maar van. Want: "In Christus zijn wij allen één". Amen.

De komende week dus een week van gebed/bidden. Bidden dat ik boven de kerkelijke verdeeldheid uitgetild word. Bidden om elkaar recht in de ogen te kunnen kijken. Bidden om geduld en verdraagzaamheid. Bidden om ruimte voor de ander in mijn eigen hart. Bidden om de vrede van Christus voor jou en voor mij, voor ons samen.

Bidden om het samen uit te houden en niet de weg van de minste weerstand te kiezen en weg te lopen. "Maar", zegt een ander, "zo en zo staat het in de Bijbel. Altijd maar je aanpassen en water bij de wijn doen. Het moet een keer afgelopen zijn! Je moet een keer een streep trekken." Maar weet je zeker dat God wil dat je de streep hier en nu trekt?

Ik las in een krant van een 100 jarige mevrouw. "Ik snap niet dat al die kerkmensen ruzie maken met elkaar. Daar Boven is echt maar één Heilige te vinden".

En – vul ik maar met enige humor fijntjes aan – als we in verbondenheid met die Ene leven dan komen we later ook allemaal bij elkaar bij die Ene terecht.

Als die Ene in het midden staat en we zoeken Hem allemaal op Dan komen we uiteindelijk in een grote kring om Hem heen. En wellicht zakken we - uit eerbied – door onze knieën en aanbidden wij ...

In die hele grote en prachtige wereld om ons heen zien we Zijn vingerafdruk. Maar Hem zien, doen we niet. We aanbidden Hem en geen plaatje is passend.

Week voor het gebed om de eenheid van Christenen

Viering Heilig Avondmaal

orgelspel

welkom en mededelingen aansteken van de liturgiekaars

Zanggroepje NLB Lied 287: 1

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Stilte

woorden aan het begin

Zangkoortje NLB Lied 288: 1

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

“Ik met mijn en jij met jouw verhaal”.

We luisteren naar NLB Lied 305: 1, 2, 3 (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A

305:1

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

305:2

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

305:3

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebeden zijn ook mooie reflectiemomenten.

Zangkoortje NLB Lied 287:2

Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

Gebed

“Genees onze verdeeldheid”.

We luisteren naar NLB Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben” (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U

Neem mij aan zoals ik ben.
Wek in mij wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

stilte

Zangkoortje NLB Lied 287: 3

Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

“Breek onze muren af
en breng ons als volken bijeen”.

Gebed

Zangkoortje NLB Lied 985: 1, 2, 3

985:1

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

985:2

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

985:3

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

**Doorbreek onze gewoonten
en kom ons bevrijden”.**

Gebed

Zangkoortje NLB Lied 287: 4, 5

287: 4

Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

287:5

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

We gedenken vanmorgen Jannie Jongbloed - Kampen

Lied "Abba Vader"

<https://www.youtube.com/watch?v=y58FlbpYgog>

Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Onze gebeden

Aandacht voor de collecten

Laat ons niets ontbreken ook als wij klein zijn en lijden

Johannes 15

⁹ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹ Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹² Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je. ¹⁴ Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.

¹⁵ Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, vrienden omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶

¹⁶ Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. ¹⁷ Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Het wegnemen van het kled

We luisteren naar NLB Lied 388 (YoyTube)

<https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk>

388:1

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

388:2

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

388:3

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

388:4

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

388:5

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Het brood dat wij breken De beker der dankzegging

We ontvangen brood en wijn in stilte

Stilte

**Terwijl we in de kerk en thuis luisteren naar “Aan Uw tafel” van Sela
kiezen we ons eigen moment**

We luisteren naar “AAN UW TAFEL” Van Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pml>

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en
wijn.

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade
onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Dankgebed

Het terug leggen van het kleed

Zangkoortje NLB Lied 425

425:1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegening

Uitleidend orgelspel